

תפילה להפקד בבנים (ניתן לאומרה בכל עת):

יהי רצון מלפניך יהוה אלוהי ואלוהי אבותי, צור העולמים, צדיק בכל הדורות, למען שמך הגדול הנעלם היוצא מפסוק: יהוה זכרנו יברך, יברך את בית ישראל, יברך את בית אהרן, שתתן לי זרע זכר, רצוי והגון, וטוב ויפה, מתקן ומקבל, וראוי לחיות ולהתקיים בלי שום עון ואשמה. ותתן לי זרע אנשים, ותברכני בשמך, ותברך את ביתי בזכרך, ואדע פי שלום אהלי. ותשפיע בו נפש רוח ונשמה ממחצב טהור, ותכוון כל הכנותיו כדי להשלימו ולקיימו ולהעמידו בנוי, ובחן ובחסד וברחמים, בקו הבריאות, באמץ ובתקף ובגבורה. ותרחם עליי בהעשותו, בהתקמו אבריו. ותציגהו על בוריו בנפשו וברוחו ובנשמתו, בקרביו וביצוריו. ולא יהיה באחד מאבריו לא נזק ולא חסרון, לא נגע ולא חלי, ולא יחסר לו כל טוב כל ימי חייו, ויולד במזל טוב ובשעה טובה וברכה והצלחה, ויחיה חיים טובים וארפים ולשלום, בין ברוחניות בין בגשמיות, בעשר ואשר וכבוד, בכלל עמך ישראל. ותברכני ואת זרעי וזרע זרעי בכל דבר המשלים דעתנו ושכלנו והשגתנו לעשות רצונך. ותברכני בברכות שמים מעל, ובברכות תהום רובצת תחת, ברכות שדים ורחם. אנא יהוה צבאות אלוהי ישראל יושב הכרובים, תהיינה אזניך קשובות לקול תחנוני, השקיפה ממעון קדשך עלי השקפה לטובה, ונתתה לי זרע אנשים משפע בנשמה קדושה, ויהיה עוסק בתורה ומקיים מצוות, ומברכות פיך תברכני, ויברך בית עבדך עם כל בית ישראל לעולם. שמעה תפילתי יהוה ושועתי האזינה. וקיים בי פננת יצירתך את האדם בעולמך, כי לשבת אותה אתה בראתה ואתה יצרתה, ונתתה לי זרע אנשים קדוש וטהור בנשמה חדשה, קדושה וטהורה, מן האוצר תבוא, מדבק בנשמות קדושי עליון. ואתם נשמות הקדושים אשר הייתם בעולם הזה, חלו נא פני אל, למלאת שאלתי לטובה, בזכותכם ובזכות אשר אני מתאוה להעמיד בן זריו וממלח בתורה והגון לנביאות. שמע קולי יהוה אלהים, וקבל ברחמים וברצון את תפילתי, ואל תשיבני ריקם מלפניך. ותמלא שאלתי לטובה, ואגדלנו ליראת יהוה כל הימים עד עולם, הוא ובניו בקרב ישראל. אמן, כן יהי רצון. יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך יי צורי וגאלי.